

Wij zullen zijn
d en humor
vold hij niets
de nabijheid

Dorst

asmans

Zollinger

entrum
Tilburg,
em te
00 tot

heid
Sint
AS
te
stel
in

e,

van
stal-

nee naar
Drunen.
wikkelt
voor de
nische
rijf bij-
oor stal-



maakt, een mooie foto genomen,
will u een compliment uitdelen of
een oerover plaatsen?
Dat kan allemaal bij Mari BD. Stuur
uw bijdrage naar Jasmijn Hobel via
rijbids@3.nl of bidrijbids.
De redactie behoudt zich het
recht voor om afzendingen in
te korten.



Het slaan in Drunen bezoek van
deze prachtige sprekkhaan. Hij ging
op de arm van Nolan zitten. Zo'n
mooi exemplaar hadden ze nog nooit
gezien. Ralf heeft deze foto ge-
maakt.
Anja van Maanen
Udenhout

Tienduizend kilometer fietsen voor tweeduizend bomen

Door de lezer

Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Kris Jaspers (37) uit Alphen. Zij vertrekt zondag naar Vietnam om tienduizend kilometer te gaan fietsen voor tweeduizend bomen.

Het volgen van mijn hart heeft me naar de bossen gebracht. De bossen hebben mij op het pad van avontuur gebracht. En nu als fulltime avonturier ga ik tienduizend kilometer fietsen voor tweeduizend bomen. Met mijn fiets duik ik de natuur en de binnenlanden in van Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië en Singapore om te eindigen in Borneo. Een heerlijke uitdaging onder het motto 'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan'.

Een paar jaar geleden zag mijn leven er nog totaal anders uit. De ziekte van Lyme en het niet luisteren naar mijn hart hadden mij totaal uitgeschakeld. Veel verder dan de bank en mijn bed kwam ik niet. Totaal uitgeput en geen kracht meer in mijn lichaam, zelfs de trap op was (te) zwaar. Met meer dan genoeg tijd om na te denken kwam ik tot de conclusie dat ik mezelf de afgelopen jaren kwijt was geraakt en niet het mooiste leven aan het leiden was dat ik kon. Maar dat beseffen en het omgooien van mijn leven heeft me nog de nodige energie gekost. Ik moest moeilijke keuzes maken, maar uiteindelijk ben ik na een paar jaar uit dit diepe dal gekropen en heb mezelf weer terug mogen vinden.

De wereld in

Heerlijk op eigen kracht (te voet, te fiets) in mijn uppie (of in gezelschap van een ezel, kameel of paard) de wereld te ontdekken om het mooiste leven te leiden wat ik wil. Afgelopen jaar ben ik te voet van noord naar zuid Jordanië gelopen (670 kilometer) met een ezel en door de woestijn



Kris Jaspers heeft haar leven omgegooid en is tegenwoordig fulltime avonturier. Ze houdt van de natuur en heeft al heel wat van de wereld gezien. FOTOPROEFEN.COLLECTIE

En de waters van Zweden met een kano bevaaren.

Na 1700 kilometer gelopen te hebben en meer dan 180 dagen in de natuur gekampeerd, heb ik thuis alles opgezegd. Mijn beestjes, huis, baan, auto en heel veel spullen. Om de vrijheid te hebben om mijn hart te volgen en dat is, op dit moment, verder de wijde wereld in. Fulltime avonturier, misschien voor bepaalde tijd, misschien voor onbepaalde tijd... geen idee. En dat vind ik heerlijk, net zo heerlijk als geen idee hebben waar ik vannacht slaap.

Ik ben gek op bomen, bergen, beestjes en wildkamperen. Kortom de natuur, maar helaas zie ik ook wat we allemaal aanrichten met onze bekappingen, bosbranden enzovoort. Dus tijd om ook mijn steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Niet vanachter de computer, niet vanaf de bank maar vanaf mijn fietszadel. Tijd om mijn fysieke uitdaging te koppelen

die bomen plant in Nederland én in het buitenland. Daarmee zorgen we voor een beter klimaat, biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden in zowel Nederland als in de rest van de wereld. Voor alle actieve projecten in Nederland en de rest van de wereld kijk je op hun website.

En hoe gaaf is het dat Trees for All in zowel Vietnam als Borneo een boomproject heeft lopen! Dus een plus een is een heleboel bomen! Wil je daar nu meer over weten of beleeft je de reis graag mee? Volg mij dan via Facebook, Instagram of Polarsteps onder de naam Jap On Track.



Ik heb alles opgezegd zoals mijn baan en huis om mijn hart te

